

Vraag het aan Morya

Levenslessen



Op een andere manier gevoed worden

“Wanneer je bijvoorbeeld eten klaarmaakt, ga dan eens na op welke manier je omgaat met de groenten die voor je liggen. Het koken moet een soort gebed kunnen zijn, een contact dat van binnen naar buiten gaat. Probeer in een gebed te staan, in een openheid, dat je de schoonheid ziet en het offer. Want de plant offert zich op en is daardoor in staat om een grotere wereld te bereiken. Dat is de bedoeling van de plantenwereld. De plantenwereld offert zich op aan de mensheid om daardoor de energie van een andere wereld te bereiken.

Het is heel mooi om planten te zien op het moment dat ze geofferd worden. Dan is er een zang die opstijgt, als een mantra. En wanneer je dit kan ontdekken, dan heb je daar aansluiting bij en word je op een andere manier gevoed. Op dat moment besef je dat voedsel veel meer inhoudt dan alleen maar wat je voor je ziet. In zichzelf draagt het voedsel een energie die jou opbouwt op een andere manier.”

Meester Morya

Geert Crevits, citaat uit: “Morya Wijsheid 8: In het centrum van je leven staan”
(uit hoofdstuk 14: ‘Niet alleen jezelf, maar ook de maatschappij’) © Mayil.com